

Griekenlandreis met orthodoxe jongeren - oktober 2015

Onze gastheer was vader Spyridon Tsimouris, rector van de kapel van de heilige onbaatzuchtige Cosmas en Damianos aan de Anarghiri-sstraat in Piraeus.

We verbleven op het zomerkamp voor meisjes "Ouranopoulis" van het bisdom Piraeus. We konden er gratis verblijven dankzij de gastvrijheid van het bisdom.

Zondag 18 oktober

Aankomst in het kamp.

Kort rondje met kennismaking en verwachtingen van de reis

Maandag 19 oktober

Na het ochtendgebed in de kapel gingen we naar het Kaiseriani-klooster buiten Athene. Jammer genoeg was het dicht, dus gingen we naar de kathedraal van de aartsbisschop van Athene (het hoofd van de Grieks-Orthodoxe Kerk) en daarna de 11e-eeuwse kerk van de heilige Eleftherios.

Samen met vader Spyridon gingen we naar de jeugdafdeling van het aartsbisdom van Athene. Hier ontmoetten we vader Symeon Venezianos (hoofd van de afdeling) en vader Polycarpos Bogris, secretaris voor jeugdzaken van de synode (het dagelijks bestuur) van de Grieks-Orthodoxe Kerk. Later kwam daar Vasileios Meichanetsidis bij, die voor het missie-centrum van de Kerk "Apostolia" de internationale samenwerking rond de vluchtelingenstroom coördineert.

's Middags zwommen we in de Egeïsche zee niet ver van het kamp

's Avonds kwam vader Spyridon met een groep vrienden en parochieleden naar het kamp voor kennismakingsspelletjes, een discussie, barbecue, zang en dans.

Voor het vertrek van de gasten zongen we samen "Agni Parthene" in de kapel.

Dinsdag 20 oktober

Op 20 oktober gingen we naar het eiland Aegina. De overtocht duurde ruim een uur. Aan boord vertelde vader Joan over het leven van de heilige Nektarios van Aegina.

We bezochten eerst het klooster van de heilige Nektarios. We vereerden de relieken en werden door een zuster ontvangen.

Daarna bezochten we de cel waar de heilige heeft gewoond en waar hij het gebed "Agni Parthene" heeft geschreven. We zongen dit voor de ikoon waar hij dit heeft gedaan.

We picknicken in Paleochora, de oude stad van Aegina (op een heuvel) die eeuwenlang als bescherming diende tegen zeerovers en vijanden. We bezochten enkele van de

tientallen kerkruïnes op de berg.

Terug in Piraeus waren we te gast bij de parochie van de H. Georgios, met officieel 30.000 ingeschreven leden. We kregen een maaltijd en luisterden naar muziek op een psalter, een oud instrument uit het Middellandse Zeegebied.

We bezochten het parochiehuis: kapel van de H. Lukas van Simferopol, biechtkapel, ontvangstkamer van de metropoliet, crèche etc.

Woensdag 21 oktober

Na het ochtendgebed hadden we een Bijbelstudie en gesprek.

We bezochten de oude stad met vader Evangelos Markantonis, rector van de studentenkerk van de Universiteit van Athene: Akropolis, Agora (forum), kerk van de apostelen (11e eeuw), Hephaestus-tempel, Monastiraki.

We aten in een taverna op het Monasteriki-plein (vegetarische souflaki).

Na de lunch kochten we Turkish delight op de centrale markt van Athene.

We rustten uit in het kamp.

's Avonds was er een lezing in de kapel van vader Spyridon van de journaliste Cristine Wilkins over de vluchtelingencrisis.

Na de lezing bereidden we ons voor de Liturgie. Sommigen gingen biechten.

Om 22:00 was er een nachtdienst: metten en Liturgie. We lazen de zes psalmen van de metten en "Onze Vader".

Na de Liturgie was er pizza met onze Griekse vrienden.

Donderdag 22 oktober

's Ochtends bezochten we het daklozenblad "Schedia". Georges, een journalist, vertelde over dak- en thuislozen in Griekenland ("het kan twee maandsalarissen schelen of je dakloos wordt").

Maria, voormalig dakloze, gaf ons de "Homeless Athens" rondleiding. Viki vertaalde. Antonis, een journalist die onze reactie wilde vragen, liep mee. We zagen opvanghuizen en een gaarkeuken van de Kerk.

We aten weer in de taverna op het Monastiraki-plein.

We dronken koffie in café Vrisaki aan de Vrissakiou-straat, waar je bijbetaalt om ook armen een consumptie te kunnen geven.

's Middags bezochten we het medisch centrum "Metropolitane vereniging van artsen van de wijk Ellinikou". Hier krijgen onverzekerden gratis medische hulp.

's Avonds waren we te gast bij de parochie Evangelistria in Piraeus. We woonden een concert bij van traditionele muziek van het eiland Kalymnos, daarna ontmoetten we de jeugd van deze parochie.

Vrijdag 23 oktober

Aanwezig in de kathedraal van Piraeus waar de ikoon van de Moeder Gods van Hilandar (Athos) naartoe was gebracht

Korte ontmoeting met metropoliet Serafim van Piraeus.

Ontbijt in de ontvangstkamer van de metropoliet.

Vrije tijd met onze vrienden in Athene.

Vespers in het Bethlehem-klooster in Koropi, ontmoeting met moeder Magdalena en de zusters.

Diner en groepsdiscussie.

Zaterdag 24 oktober

Vertrek naar vliegveld.

Ochtendgebed in kapel vliegveld.

Vertrek NL.

tekst v. Hildo Bos