

DE SINT CORNELIUS IN AMERSFOORT

Het eensgezinde gebed

Toen onze nieuwbouwplannen voor de derde keer waren getorpedeerd heb ik 's zondags vanaf het ambon moeten vertellen dat ik had gefaald. Zes jaar lang had ik alles gedaan wat denkbaar en ondenkbaar is en het was mislukt. Toen zei Katerina: „Vader, u bent één ding vergeten: het gebed.” Dat maakte mij nogal verdrietig, want wat had ik gebeden in die jaren. En ik niet alleen, anderen ook.

„Nee vader, ik bedoel het eensgezinde gebed. Dat zegt Jezus zelf” „Lieve Katerina, je hebt gelijk. Hij beloofde: “Als twee van jullie op aarde eensgezind vragen, wat het ook is, zal het voor hen gedaan worden door Mijn Vader in de hemel.”

”Zoek een passend gebed en e-mail het aan mij.”

De volgende zondag kreeg elke parochiaan een afdruk van het gebed. Ik stopte subiet alle kerkbouw- en kerkzoek-activiteiten en bad net als iedereen het eensgezinde gebed. Een jaar later konden wij kiezen uit vijf gebouwen.

Weer een jaar later konden wij aartsbisschop Simon verslag doen van de aankoop van een kerkgebouw. Het was een commerciële koop. De financiering kwam deels uit eigen middelen, deels van een hypotheek en deels van een lening. Wonderlijk, in deze tijd.

Tot onze verrassing en vreugde overhandigde vладыka ons met de woorden: ”Ik geeft de kerk aan jullie!” een op naam van de Sint Cornelius gesteld en door patriarch Kyrill ondertekend antimens. „Zodra je de sleutel hebt neem je haar in gebruik. Het gebouw moet rond de mensen groeien.” Op 16 april tekenden wij om 14.22u. de akte om 16.00u. baden wij de Moleben in onze eigen kerk.

Het gebouw

De Sint Cornelius bestaat uit de oostelijke helft van een groot kerkgebouw. Gebouwd in 1907, verbouwd en vergroot in 1926, verknoeid in de jaren '60 en 10 jaar geleden opgedeeld en verpest. En zelfs die helft is zo groot dat, wanneer de sloper, architect en de bouwer hun werk hebben gedaan, er een complete grote kerk overblijft.

Hij ligt op vijf, zes minuten lopen van het station. Als je de Matthias Withoosstraat inloopt of rijdt kun je hem niet missen. Rond de kerk ligt een tuin met elf parkeerplaatsen en drie garages. Hoe chique wil je het hebben?

De ingang is in de oostkant van het gebouw. Via een breed portaal kom je in de hal. Rechts, waar nu nog het verwarmingshuis is, komen toiletten. Door brede deuren kom je in de exonarthex. Daar is een kiosk waar je kaarsen en proforen kunt kopen. Er staat een tafel om je gedachtenissen te schrijven. Hier en in de narthex kun je je kaarsen offeren.

Door een wand met poorten kom je in de narthex, daar is het doopvont en het doopbassin voor baby's. En er ruimte genoeg voor katechumenen en boetelingen.

Zoals het hoort is er tussen de narthex en het schip van de kerk een wand. Door de linker- of de rechterpoort betreed je het schip. De middelste poort is gesloten en afgedekt met een gordijn. Alleen de bisschop en de koning mogen, mitst zij in processie zijn, door die deuren. Daarom heten ze de koninklijke deuren. Nooit mag de koning of de keizer door de Grote of Heilige Deuren in de ikonostase.

Achterin het schip bevindt zich een verhoging met de bijtroom van de bisschop. Tegen de achterwand in het westen is een ronde lage zitbank op kinderhoogte. De bezoeker draait zich hier naar het oosten waar het heiligdom is. Naast de noorder- en zuiderrij koorstoelen zijn er, behalve de zetel van de bisschop en de neventronen geen zitplaatsen.

Vooraan staan een tafel en een kast met onze reliekenschat. Vanuit het heiligdom voert een gang naar de sacristie. In die gang zijn ook de gewadenkasten.

Je verlaat de kerk via de tegenover de narthex gelegen garderobe. Daar is een winkeltje met ikonen, gebedssnoeren, boeken, cd's e.d. Door een wand met poorten kom je in een overloop. Links is de panichida-kapel. Via een van twee deuren rechts verlaat je de kerk en komt in de parochiezaal.

Achter de parochiezaal ligt een grote keuken en een gezellige bijkeuken. Aan de ene kant van de zaal kun je naar buiten de tuin in. Daarachter ligt voor de kinderen de buurtspeeltuin.

Aan de andere kant ligt een gang met de grote sacristie, toiletten, kanselarij/bibliotheek, spreekkamer en een verhuurd kantoor. Naast de sacristie is een hal met werkkasten en met de bediening van onze luiklokken.

De eerste verdieping van het parochiehuis is een woning voor de priester en een logeerkamer voor de bisschop. Voorlopig wordt dit verhuurd om wat inkomen te genereren. Op de verdieping daarboven vind je een grote zaal voor catechese, Bijbelstudie e.d. Er is een kleine keukenbij en een paar kamers en een klein appartement. Rondom de hele kerk zijn banken geplaatst waar men buiten de diensten van goed gezelschap en van het mooie weer kan genieten. In en rondom het gebouw zijn rolstoelhellingen.

Over twee à drie jaar hopen wij dit alles klaar te hebben zodat de kerk officieel gewijd kan worden.

Gebruik

Zo'n prachtig, goed geoutilleerd, centraal gelegen en vanaf het station beloopbaar kerkgebouw, met zoveel nevenruimten moet je niet voor jezelf houden. Op dit ogenblik wordt de Parochiezaal gehuurd door drie koren en een buurtclub. Een kantoor is verhuurd aan het secretariaat van de vorige gebruikers. Er zullen meer huurders volgen.

Ook voor landelijke Orthodoxe activiteiten is ruimte. Orthodoxe verenigingen en stichtingen kunnen er kantoor houden. De beheerder zal je graag helpen.

En dat alles als antwoord op ons eensgezinde gebed.

Wij hebben een God die wonderen doet.