

WOORDEN

6. OVER HET GEBED

GERONDAS PAÏSSIOS VAN DE ATHOS



GERONDAS PAÏSSIOS
VAN DE ATHOS

WOORDEN

6. OVER HET GEBED

In de vijf voorafgaande delen van de serie 'Woorden van Gerondas Païssios van de Athos' (die nog niet in het Nederlands zijn vertaald) wordt vaak melding gemaakt van het gebed, aangezien het voornaamste werk van de Gerondas, als monnik "in zijn volmaaktheid", het gebed was. Maar ook in zijn omgang met de mensen, zowel monniken als leken, streefde hij er altijd naar hen te helpen hun leven aan God toe te vertrouwen door middel van het gebed.

In dit zesde deel zijn de woorden van Gerondas Païssios opgenomen die speciaal over het gebed handelen. Voor Gerondas Païssios is het gebed een grote kracht die God ons heeft gegeven om met Hem om te gaan, om Zijn hulp te vragen. Het deed de Gerondas leed als hij zag dat mensen tobden om te strijden "met hun kleine menselijke vermogens", terwijl zij de hulp zouden kunnen vragen van God, Die "niet zomaar goddelijke kracht kan sturen, maar vele goddelijke krachten; en dan heet Zijn hulp niet alleen goddelijke hulp, maar Gods wonder". Daarom hield hij vol dat wij het gebed moeten zien als een noodzaak en probeerde hij hen die niet geleerd hadden te bidden, "een begin te laten maken, opdat hun hart met het gebed start". Degenen die de goede gewoonte hadden verworven te bidden, sterkte hij opdat zij met nog meer ijver en met nog meer warmte zouden bidden. Maar tegenover allen benadrukte hij dat de voornaamste instelling voor de omgang met God, de bekering en de nederigheid zijn.

Uit het Voorwoord

Uitgever: Couvent Mère de Dieu Portaitissa, Trazegnies,
België

ISBN: 978-2-9601526-0-9

Binding: PerfectBound, hoogglans laminaat

Formaat: 140 x 216 mm

Aantal pagina's: 236

Illustraties: 5 foto's en een icoonafbeelding

Prijs (excl. 6% BTW en vzk): € 16,00

Bestellen via: gozalovbooks@planet.nl | www.hetsmallepad.nl