

REEDS VERSCHENEN TITELS

1. Hoe ik de levende Kerk heb ontdekt doorheen mijn eigen leven
2. De Traditie van de Kerk
3. Het mysterie van de Kerk
4. Het "B.E.M." document (voor Doopsel, Eucharistie en Priesterschap)
5. De brieven van Paulus aan de christenen van Kolosse (1) I, 1-20
6. Welke Kerk voor de christelijke eenheid
7. Het mysterie van de Heilige Geest
8. De verering van de Moeder Gods (1)
De plaats van de Moeder Gods in de Kerk
9. De verering van de Moeder Gods (2)
De feesten van de Moeder Gods
10. De Oecumenische Concilies I en II
11. De Oecumenische Concilies III, IV en V
12. De Oecumenische Concilies VI en VII
13. De geschiedenis van de Kerk (1)
14. De geschiedenis van de Kerk (2)
15. De geschiedenis van de Kerk (3)
16. De Grote Vasten
 1. De betekenis van de Vasten
17. De Grote Vasten
 2. Het verloop van de Vasten
18. De Heilige Week
 1. Het verloop van de Heilige Week
19. De Heilige Week
 2. Het mysterie van het Kruis
20. De eerste brief van Johannes (1)
21. De eerste brief van Johannes (2)
22. De eerste brief van Johannes (3)
23. De Heilige Ireneüs van Lyon (1)
24. De Heilige Ireneüs van Lyon (2)
25. De Verrijzenis en de Paastijd
26. Pinksteren
 1. De geboorte van de Kerk
27. Pinksteren
 2. De Kerk gisteren en vandaag
28. Handelingen der Apostelen
 1. De Gave van de Heilige Geest

29. Handelingen der Apostelen
 - 2.. De eerste christen gemeenschappen
30. Handelingen der Apostelen
 3. De tijd der vervolgingen
31. Handelingen der Apostelen
 4. De bekering van Paulus / Het ambt van Petrus
32. Handelingen der Apostelen
 5. De Kerk, de Synagoge en het Heidendom
33. Handelingen der Apostelen
 6. De heilige Paulus wordt gevangen genomen
34. De Persoon van de Heilige Geest
35. De Werking van de Heilige Geest
36. Gebeurtenissen en Mirakelen in het leven van Christus
37. De Heiligen
38. Raadgevingen voor het gebed
39. Het Gebed, door Vader Cyrille Argenti
40. Het Evangelie volgens Johannes
41. Het Sacrament van het huwelijk

2. TITELS VAN ANDERE GEPUBLICEEERDE CAHIERS

1. De Tuin van de Moeder Gods: vijf Pelgrimsverslagen over de Athosberg
2. Treedt nader in vreze Gods, geloof en met liefde - Vader Bart D'Huyvetter
3. Hoe kunnen wij christen zijn in deze tijd ? (vier lezingen over onze christelijke getuigenis vandaag, in voorbereiding)

NIEUWE PUBLICATIES ORTHODOXE CAHIERS



"HET KRUIS"

Deze teksten werden uit het Frans vertaald met de welwillende toelating van presbytera Elisabeth Hériard-du Breuil, verantwoordelijke uitgever van de franstalige cahiers van Vader Cyrille Argenti. Deze lezingen hadden plaats voor "Radio-dialogue-oecumenique" van Marseille, op het einde van vorige eeuw. Met de zegen van Aartsbisschop Athenagoras worden zij uitgegeven ten behoeve van onze nederlandstalige orthodoxen in België en Nederland, en eveneens tot degene die de eenheid der Kerken behartigen, en zich daarom willen verdiepen in de bronnen van onze christelijke traditie.

DE PASTORALE ERFENIS VAN VADER CYRILLE ARGENTI

Een ontmoeting met Vader Cyrille Argenti

Voor Vader Cyrille Argenti was orthodox worden *een voortdurend groeiproces*”.

Hij wou nooit zeggen: nu is het verworven! Tot het einde van zijn leven trachtte hij steeds dieper door te dringen tot de essentie van hetzij een bepaalde zin of woord uit het Evangelie of van de Liturgie... Enkele dagen vóór zijn dood dicteerde hij de volgende boodschap: “De essentiële gebeurtenis in het leven van een mens is de ontmoeting met Jezus Christus, van aangezicht tot aangezicht”

In een periode als de onze waar bij talrijke jongeren vele vragen en twijfels omtrent Kerk en geloof oprijzen, en waar bij ouderen de referenties uit hun jeugd verloren schijnen te zijn, kunnen wellicht de woorden en de ervaringen van Vader Cyrille Argenti een begin van antwoord bieden,

of een nieuwe gloed en bezieling aanwakkeren. Gedurende zijn gehele leven bleef deze man een zoekeer, een soort ontdekkingsreiziger binnen de ruime grenzen van Gods openbaring. Tegen het einde van zijn leven vroegen zijn vele vrienden hem om een soort “autobiographie”. Die vraag heeft hij op zijn eigen originele manier beantwoord door het verhaal te vertellen van zijn spirituele ontdekkingstocht, onder de titel: *“Hoe ik de Kerk heb ontdekt door mijn eigen leven”*.

Vader Cyrille heeft ons, naast het inspirerend getuigenis van zijn eigen leven, een rijke erfenis nagelaten: zijn catechetische geschriften, zijn homilies en conferenties (enkele ervan zijn verzameld en uitgegeven in het boek “N’ayez pas peur”), en ook een zestigtal radiotoespraken: “Dialogue oecumenique marseillaise”. Een aantal van deze radiotoespraken zijn in het Frans gepubliceerd.

Onze Metropoliet Aartsbisschop Athenagoras en Vader Bernard, hebben ons aangemoedigd om deze te vertalen naar het Nederlands. Intussen is een klein groepje vertalers in de pen geschoten. De

groep bestaat uit Vader Bart D-Huyvetter en Frieda Vogel, Vader Andreas D’hoe, Wim Charlet en Willy Milonas. De lay-out en publicatie worden verzorgd door Wim Charlet en Vader Bernard Peckstadt.

Wij danken hierbij de vertalers voor dit mooi werk. Wij hopen dat deze orthodoxe “cahiers” verder een ruime verspreiding mogen kennen, allereerst in onze Nederlandstalige orthodoxe parochies van België en Nederland, en evenzeer in andere christelijke gemeenschappen.

Tenslotte hopen we vooral dat de lezers ervan mogen geraakt worden door het enthousiaste geloof van hun auteur, Vader Cyrille Argenti. Deze priester-monnik was niet alleen een degelijk gevormde theoloog, hij was vooral een bezielde parochieherder. In zekere zin een eigentijdse kerkvader.