

Heilige Lucas van Simferopol (Prins Yasenetsky-Voyno)

IK BEGON HET LIJDEN LIEF TE HEBBEN

AUTOBIOGRAFIE



De auteur van dit boek, de heilige Lucas de Belijder (zijn wereldlijke naam was Valentin Yasenetsky-Voyno), is een Russische heilige uit de twintigste eeuw. Hij werd geboren op 27 april 1877 te Kertj, Krim en is ontslapen in de Heer op 11 juni 1961 te Simferopol, Krim. In november 1995 heilig verklaard door de Oekraïense Orthodoxe Kerk, in augustus 2000 eveneens door de Russisch-Orthodoxe Kerk.

In de loop der jaren, na het overlijden van zijn beminde vrouw, legde hij de monastieke geloften af en werd vernoemd naar de heilige Evangelist Lucas; daarna werd hij tot bisschop gewijd. Na vele vervolgingen door de Sovjet autoriteiten en veroordelingen op valse gronden (o.a. door de geheime politie ontlokte valse getuigenissen van sommige collega's, leerlingen en vrienden, maar ook gewone valse aangiftes) en een verbanning voor vele jaren naar Siberië, boven de poolcirkel, werd hij uiteindelijk vrijgelaten en hij eindigde zijn dagen als aartsbisschop van Simferopol en Krim. Bij alle beproevingen bleef hij zijn Russisch-Orthodoxe geloof en zijn principes trouw, en zette zijn werk als arts en wetenschapper voort, ondanks de blindheid die hem de laatste jaren van zijn leven trof.

De uitgever
Den Haag, juli 2016

Uitgever: Gozalov Books, Den Haag
ISBN: 978-90-79889-48-8
Redacteur: Marijcke Tooneman
Vertalers: Marijcke Tooneman en Guram Kochi
Correcties: nonnenklooster Portaïtissa te Trazegnies,
België
Kaft: paperback, glans laminaat

Formaat: 140 x 216 mm
Aantal pagina's: 210
Illustraties: 42 foto's
Categorie: NUR 320, Literaire non-fictie
algemeen
Prijs: € 16,50 (excl. 6% BTW)

Bestellen via: gozalovbooks@planet.nl | www.hetsmallepad.nl